

Terwijl er zo ver weg
en toch zo dichtbij
een oorlog woedt
wil ik ook vandaag
mijn best doen

om te voelen wat er gevoeld moet worden
om te doorleven wat er geleefd mag worden
want wat ik opsla zal opstapelen
zal onzichtbaar ontsteken
zal oorlog geven
klein in het begin
alleen in mij
groter uiteindelijk
ook buiten mij

wil ik ook vandaag
mijn best doen
om gedachten positief te houden
om hoop te koesteren
want als ik mijn vlam levend houd
kan ik misschien met een vonkje
een andere vlam ontsteken
en deze vlam weer een andere
kleine bakens van licht
mekaar aanstekend
tot een groot

wil ik ook vandaag
mijn best doen
om wat ik doe te kleuren met liefde
om met mijn talenten en beperkingen
zwart wit te overtroeven met kleur
want mijn bewegingen
mijn stiftes
mijn lawaai kan
haat aanwakkeren of liefde
eerst klein
later groot

wil ik ook vandaag
mijn best doen
om te blijven communiceren
om verbindingen te blijven zoeken
want als ik contact maak
als ik uittreik
vanuit mijn hart naar jouw hart
vanuit mijn wezen naar jouw wezen
zullen we mekaar vinden
eerst jij en ik
daarna ook wij

dat wil ik geloven
en daarom zal ik ook vandaag mijn best doen
om te voelen wat er gevoeld mag worden
om mijn gedachten hoopvol te houden
om wat ik doe te kleuren met liefde
om verbindingen te blijven zoeken
terwijl er zo ver weg
en toch zo dichtbij
een oorlog woedt

Ann Lodewyckx